



Lianne van der Zee-Dijkstra

Ik ben getrouwd met Dennis van der Zee. Sinds kort woon ik weer in Nederland. Hiervoor heb ik vier jaar in Vlaanderen gewoond. Nu studeer ik deeltijds in Kampen voor de theologiemaister Missionaire Gemeente. Daarnaast ben ik vrijwilliger bij Stichting Gave onder asielzoekers.

Sinds kort ben ik ook aangesloten bij de Nederlands Gereformeerde Kerk.

Wat is mijn motivatie voor spreekbeurten? Mijn eerste motivatie is om God te dienen. Daarnaast is het mijn verlangen anderen bekend te maken met God en/of hen te versterken en te bemoedigen vanuit de Bijbel. Ik geloof dat Gods woord zelf tot in de harten van mensen door kan dringen. Het gaat dan ook niet om mij als spreekster, maar om Gods Woord dat spreekt tot mensen.

Ik heb geen vaste onderwerpen waarover ik spreek. Ik sta open voor allerlei thema's of Bijbelgedeelten. Een aantal titels van eerdere spreekbeurten zijn:

- ✚ Elia bidt volhardend en verwachtend, en jij? (1 Koningen 18)
- ✚ Jezus lijdt met ons en voor ons (Hebreeën 4)
- ✚ Geloof en gehoorzaam in vertrouwen op Gods karakter (Exodus 16)
- ✚ Vind rust en leer van Jezus (Matteus 11)