

Hallo, mijn naam is Michaela Buitenwerf.

Ik ben 55 jaar oud en in Duitsland geboren. Samen met mijn man en kinderen hebben we meer dan 25 jaar in Nederland gewoond. Nu wonen wij in het groene dorp Schilde in België, een half uurtje ten Zuiden van de Nederlandse grens. Onze dochters zijn 28, 27 en 24 jaar oud.

Ik werk als Image professional in mijn eigen praktijk en geef adviezen op het gebied van kleur, stijl en Image aan vrouwen. Dit doe ik voor individuele personen of d.m.v. workshops voor kleine groepen.



Mijn grootste passie is om vrouwen dichterbij Gods liefde te brengen. Ik wil hen helpen om positiever naar zichzelf te kijken, hun kwaliteiten te ontdekken en de weg naar Vrijheid in Christus te bewandelen.

Daarnaast vind ik het heerlijk om mensen te ontvangen en te laten genieten. Tijdens mijn dagworkshops bied ik een verzorgde lunch aan die ik in onze Belgische villa serveer.

Mijn spreekbeurten houd ik in kerken en op vrouwenbijeenkomsten, zowel in Nederland als ook in Duitsland.

Wil je meer informatie, neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op! [michaela@buitenwerf.eu](mailto:michaela@buitenwerf.eu) of via GSM 0032 468 10 48 94

Thema's waarover ik spreek:

- Vrouwen, vlinders en vrijheid! - *over ons diepe verlangen naar schoonheid en hoe we blijvende schoonheid in God kunnen vinden*
- De waarheid maakt vrij! - *over geestelijke strijd, hoe we die op de juiste manier kunnen strijden en over de waarheid die ons vrijmaakt*
- Meid wat ruik jij hemels! - *over parfum, het ontstaan daarvan en hoe wij een hemelse geur kunnen ontwikkelen*
- Joie de vivre, ..... ben jij al een levensgenieter? - *Vaak zit genieten' al in heel kleine dingen. We gaan geniet-momenten ontdekken en samen gaan we 'zitten' aan de tafel van de Heer*
- In welke spiegel kijk jij? *Welke boodschap beïnvloedt jouw denken? Waardoor wordt jouw eigenwaarde gevoed? Waar vind je aanvaarding en waardering?*
- Fashion for Life – dress to impress! - *een bijzondere modeshow, die niet alleen laat zien hoe mooi je van buiten kunt zijn, maar ook hoe je blijvende indruk kunt achterlaten met de juiste kleding. Dit programma vereist medewerking van de plaatselijke vrouwengroep.*
- De reis van mijn leven' ....*Op je levensreis is het niet belangrijk dat jij de weg weet, maar wel dat jij de herder vertrouwt! Over bergen, dalen en valkuilen op onze levensreis, over woestijntijden en nieuwe hoogtes. Daarbij speelt psalm 23 een belangrijke rol.*