



## **Tjitske Lemstra – van der Kooi**

Ik prijs me gelukkig. Ik ben 'vrouw van', (adoptief)moeder van vier volwassen mannen en oma van negen kleinkinderen. De vraag 'Wat heeft het geloof in God te maken met het gewone leven?' heeft me altijd geïnteresseerd. Deze vraag speelt vrijwel altijd mee bij het behandelen van een thema. Mijn man en ik waren werkzaam als stafid bij internationale, interkerkelijke organisaties. Daarna was ik betrokken bij EVA, het blad voor vrouwen van de EO. Een journalist gaf ooit haar interview met mij de titel: 'Ik verkoop geen vrome praatjes.' En dat wil ik graag zo houden: geen vrome praatjes!

### **Onderwerpen:**

#### **- Mythe van de supervrouw**

Via beelden, de media, worden we voortdurend geconfronteerd met de sterke, succesvolle, onafhankelijke vrouw. Een kleine verkenning van onze tijd: het postmoderne mensbeeld (de tijd van het maakbare geluk, waarvoor de mens zélf verantwoordelijk is). Wat voor mensbeeld leren we uit de bijbel? En wat kan dat

betekenen? Met illustraties van vrouwen uit de bijbel.

#### **- De kunst van het loslaten**

Loslaten is inherent aan het leven, pijnlijk, maar noodzakelijk om 'verder' te komen. De kunst van het loslaten – aan God toevertrouwen - heeft alles te maken met vertrouwen. Vertrouwen heeft te maken met kennen. Wijsheid om te veranderen wat te veranderen is en wijsheid om te weten wanneer je iets moet loslaten. (Bruiloft te Kana, Maria)

#### **- Gevangen in je eigen agenda**

In deze toespraak vraag ik me af hoe 'eigen' onze agenda is. Met andere woorden: door wie laten we onze agenda/onze tijd/ons leven bepalen? Over altijd 'moeten' 'verborgen' agenda's. Wat zit er onder dat gevoel te 'moeten'?

Is het mogelijk je 'agenda' te laten invullen door de Heer (bij wijze van spreken)? En wat zou dat kunnen betekenen?

#### **- Omgaan met teleurstelling**

Teleurstellingen zijn er in maten en soorten. Over irreële verwachtingen en lijden. Ik-verlies. Reacties van omstanders. Over troost (geen woorden maar nabijheid). Over hoop.

#### **- Geen pasklaar antwoord**

Net zoals een kind meer vragen kan stellen dan er antwoorden te geven zijn, hebben wij soms geen antwoorden op de vragen die het leven aan ons stelt. Vragen als: 'Waarom is er zoveel lijden? Waarom overkomt me dit? Waar is God als ik het moeilijk heb? Luistert God wel als ik tot Hem roep? En wellicht nog belangrijker: hoe kan ik leven zonder een pasklaar antwoord op mijn vragen?

#### **- Genieten is een geschenk**

Wie een geschenk (de mogelijkheid om te genieten) ontvangt, eert de geveer. Wij zijn 'ontvangers', God is de Geveer. Genieten als tegengif tegen de moeiten van het leven (Prediker). Jezus ziet meer dan er te zien is als Hij naar de vogels en de bloemen kijkt.

#### **- Metamorfose**

Over verandering door ontmoeting met Jezus. We kijken o.m. naar de vrouw uit Samaria (Johannes 4) Jezus confronteert haar met een vraag: 'Als u wist wat God wil geven...'

#### **- Goeie genade!**

Genade is niet goedkoop. Het is een geschenk. Het kost de ontvanger niets, en de geveer álles! Of kost het de ontvanger misschien tóch iets..? (Zacheüs)

#### **- Surrogaat of echt..?**

#### **- Vrouw... waar ben je?**