

Winet Gootjes schrijft:

Dit jaar zullen Henk en ik D.V. onze 35^{ste} trouwdag vieren. God heeft ons gezegend met 5 gezonde lieve dochters en 4 fijne schoonzons. We hebben 6 kleinzons en 4 kleindochters! Een rijk 'bezit'!

Wij zijn betrokken bij de Gereformeerde Kerk in Andijk, maar hebben zelf een evangelische inslag.

Het Woord van God mogen delen heeft altijd erg mijn hart gehad. Ik ben op mijn 14^e tot levend geloof in Christus gekomen en nu 42 jaar christen.

In 1980 heb ik een 3 jarige dagopleiding aan de Evangelische Bijbelschool in Doorn afgerond en heb veel levenservaring opgedaan tijdens de zendingstraining in Engeland en Amerika (5 jaar) en als zendelinge in Thailand (4 jaar).

In 2007 ben ik met een eigen christelijke Hulpverleningspraktijk begonnen. Die heet: Samen sterker!

Wat echt mijn passie heeft is, om vrouwen op begrijpelijke wijze dieper te gronden in Gods Woord.

Ik hou van het uitserveren van 'biefstukken' voor diegenen die langer op de Weg zijn, maar met melkpap als toetje (er zit altijd een stuk evangelie in al mijn studies).

Het belangrijkste voor mij is dat we groeien in wijsheid en kennis van de Heere Jezus en een hechtere relatie met Hem krijgen, gebaseerd op Zijn Woord, de Bijbel!

Mijn evangelisatie onderwerpen zijn: 'Meester redt! Meester, red!' (de bloedvloeiende vrouw en het dochttertje van Jairus) en 'de Deur, deur!' Joh.10:10 Ik ben de Deur der schapen. Aanschouwelijk en levend m.b.v. een echte deur. Beide lezingen duren elk 45 min.

De 4 stevige studies, geschikt voor studiedagen, vanuit Bijbelse/psychologische ondergrond zijn:

1. Bemoedigen is voor iederéén (omgang met elkaar als gelovigen)
2. Ik ben...? (over je identiteit)
3. Op slot...? (hoe afweermechanismen op te heffen)
4. 4 Karaktertype n (inzicht krijgen in je eigen karakter m.b.v. persoonstest).

Deze 4 studies kunnen ook in beknotte vorm aangepast van 1 uur elk.

Ps. 121 voor ouderen, en voor iedereen die tegen het sterven opziet. Een bemoedigende boodschap m.b.t. het levenseinde: Hij is er bij! En hoe! (2x een half uur, met muzikale omlijsting)

Zie, Ik kom spoedig! Opb.3:11a Een aanmoedigende studie van 1 uur over de wederkomst, met goed onderbouwde uitleg over Israël/Gemeente

Hou vast! Dan heb je houvast! Opb.3:11b Dicht bij de Heere zijn en zorgen dat je Hem kunt eren door je levenswandel! Duur een uur.

'De mens ziet aan wat voor ogen is.' Het oog wil ook wat. Uiterlijk is evengoed belangrijk! Zie Esther. Duur:1 uur.

Mooi voor Hem! (innerlijke schoonheid aan de hand van Spr.31) Duur 1 uur.



Assertief maar toch leuk?!! Geen doetje zijn als vrouw, maar wel karakter hebben en tot Gods eer je gaven benutten!