

Hallo,

Mijn naam is **Marina de Velde**.

Ik ben getrouwd met Harry en we hebben samen vier kinderen. Met z'n allen wonen we in een prachtige oude boerderij waar Harry zijn beroep als melkveehouder uitoefent en waar we samen kinderen opvangen die extra zorg nodig hebben.

Ook werk ik één dag in de week voor de zendingsorganisatie Agapè en dan voor de deelbeweging DESIGNjeleven.

Deze beweging richt zich op vrouwen in de spitsuurtijd van hun leven en wil hen helpen richting en balans te vinden.

Onze droom is dat "iedere vrouw in Nederland weet dat ze geliefd is door Jezus, geniet van het volle leven en dit deelt met anderen".

Over deze droom en hoe we die willen bereiken kom ik graag iets vertellen.

Deze droom is heel breed en vanuit mijn ervaringen van de afgelopen jaren ben ik bereid om over veel verschillende thema's iets te vertellen.

Ik richt me hierbij graag op vrouwen die Jezus nog niet kennen en of vrouwen die zoeken naar identiteit en houvast in het leven.

Daarnaast wil ik graag christenen uitdagen om uit hun 'christelijke bubbel' te stappen en verbinding te zoeken met de vrouwen om hen heen.

Hoe kunnen we het zout der aarde zijn als we in ons zoutpotje blijven zitten?

