

Even voorstellen



Mijn naam is **Tjitske Meijer**.

Mijn bevoegdheid voor de zending in een notedop:

In 1991 heb ik de De Grote Opdracht school en een korte cursus 'spreekvaardigheid' gevolgd bij Agapè. Ik was toen inmiddels betrokken met gebedswerk in mijn woonplaats en evangelisatiewerk en in Amsterdam onder de drugsverslaafden. In 1993 nam ik de grote overstap van een fulltime baan, als ass. Bedrijfsleidster in een modezaak, naar een full time roeping om de zending in te gaan. In September begon mijn loopbaan als

zendeling bij Jeugd met een Opdracht en heb in de tien jaar dat ik bij deze organisatie betrokken ben geweest op verschillende plekken in de wereld het evangelie mogen brengen. Naast het volgen van de DTS heb ik nog drie andere scholen gevolgd. School van Aanbedding, School van Gebed en Geestelijke oorlogsvoering en tot slot heb ik een school van pastoraat gevolgd. In 2003 stopte mijn werk bij Jeugd met een Opdracht. In datzelfde jaar is His Word Stands for Ever opgericht. Een werk dat voornamelijk bestaat uit onderwijs geven vanuit de Bijbel. Wij geven verschillende cursussen waaronder een 'school van gebed' die inmiddels 17 keer is gegeven. En in 2007 zijn we begonnen met onze eerste vrouwenconferenties met de naam: ' www.hetbestedeel.nl ' en organiseren wij Bijbelstudie ochtenden voor vrouwen. Verder schrijf ik iedere maand een digitaal 'Woord voor deze Maand'
Ons team bestaat uit zeven vrouwen.

Enkele onderwerpen waarover ik spreek

1) **Van onschatbare waarde**

Van onschatbare waarde is niet in wat je doet of wat anderen over je zeggen maar hoe God over je denkt en wat Hij over je zegt.

2) **De gevolgen van afwijzing**

De manier WAAROP je omgaat met afwijzingen, beïnvloed veel meer jouw sociale status, dan het feit dat je wordt afgewezen!

3) **De kracht van vergeving**

Het is in ons eigen belang om te vergeven. Het is een keuze, een daad van onze wil. Vergeving is een belangrijke sleutel dat uiteindelijk leidt tot genezing.

4) **De kracht van onze woorden**

Onze tong is dan misschien wel klein, maar o wat hebben we moeite om hem in bedwang te houden.

5) **Je mag er zijn!**

Ieder mens heeft zo zijn verhaal maar hoe velen twifelen aan zichzelf of zij er wel hadden mogen zijn. (mijn verhaal)

6) **Aanbedding is een levensstijl**

De term aanbidding is vaak verkeerd bergrepen. Het geeft de indruk dat aanbidding het enige belangrijkste element is wat de mens kan doen naar God toe. Maar je zult verbaasd staan hoe je op vele manieren je lichaam in een vorm van aanbidding kunt gebruiken.

7) **Wat heb jij te geven?**

Bij het woordje 'geven' denken we vaak aan het geven van geld. Maar 'geven' in deze setting heeft niets te maken met geld maar betekent: "iets overdragen wat jij bezit!"

8) **De namen van God**

De namen van God zijn als een wegenkaart om het karakter van God te kunnen begrijpen.

9) **Sta op en schitter**

10) **Bidden vanuit Gods Woord (met eventueel een stukje praktijk)**

11) **Thema's in overleg**